

Welkom in Denemarken

9 - 16 augustus 2019



Op vakantie met...



Ramona



Jan



Karel



Erik



Helena



Paul

Vrijdag 9 augustus

Met wat vertraging vertrekken we uit Arnhem, daarna naar Veenendaal. En even na tien uur zijn we eindelijk op weg naar Denemarken. Met enkele files is het toch wel een volle dag rijden. Om kwart voor 9 's avonds komen we eindelijk aan.

We eten gezellig in het huisje, verdelen de kamers, maken alle bedden op...

De meesten van ons zijn moe, het wordt al wat laat en dus gaan we met z'n allen onder zeil. We slapen zalig ...



Zaterdag 10 augustus

Na een heerlijk ontbijt wandelen we naar het strand.



Na de lunch rijden we naar het centrum van Grenaa. We wandelen door het dorpje, luisteren naar een muziekgroepje en genieten van een drankje.



's Avonds koken we heerlijk in ons huisje.

Zondag 11 augustus

We ontbijten in het huisje en daarna rijden we naar de kliffen van Sangstrup en Karly. Op het strand liggen prachtige stenen. We zoeken er enkele mooie uit om mee te nemen naar huis. We genieten ook van het prachtige uitzicht van de zee en de kliffen.



Na de lunch rijden we naar het treinmuseum. In de klein maar gezellig en mooi museum zien we van alles over de Deense spoorwegen. Een vriendelijke man komt ons wat uitleg geven. Erik regelt voor ons koffie. 'Voor ik het wist, had ik voor iedereen koffie besteld.' En we genieten van deze heerlijke koffie met koekjes in de tuin van het museum.







Vanavond gaan we uit eten. In het Thais restaurant genieten we van het buffet. De meeste vinden de pikantere schotels het lekkerst!



We nemen ook nog een lekker dessert en koffie en/of thee.

We hebben heerlijk geeten. Na afloop nemen we nog een foto met de eigenaar.

Maandag 12 augustus

Deze voormiddag wandelen we naar de receptie. Er worden kaarten en postzegels gekocht. Terug in het huisje worden de kaarten geschreven.

Na de lunch gaan we de kaarten posten en rijden we door naar Ebeltoft.

We wandelen door het pittoreske centrum, kopen enkele souvenir-tjes, luisteren naar de straatmuzikanten en genieten van een ijsje of een cappuccino. Dit is vakantie!





's Avonds eten we heerlijke pasta. En wandelen we even in ons bos en testen ook de fitnessstoestellen uit.



Dinsdag 13 augustus

Iedereen heeft zalig geslapen. We genieten van een heerlijk Deens ontbijt met verse broodjes. Na het ontbijt nemen we de tijd om nog wat boodschappen te doen, wat op te ruimen en te stofzuigen.

Vandaag maken we een uitstap naar een Deens dierenpark. Ree park blijkt een prachtig park te zijn met veel loopbruggen. Op hoge palen zijn er wandelbruggen gemaakt zodat we alle dieren van dichtbij kunnen bekijken. We zien er leeuwen, beren, neushoorns, papegaaien...





We drinken heerlijke Deense limonade. Hier in Denemarken hebben ze veel lokale frisdranken.



De aapjes en maki's komen nieuwgierig dichterbij en willen maar al te graag op Jans rolstoel klimmen.



Terug in ons huisje is het weer tijd om te koken. Vandaag aperitieven we met chips en Deense balletjes. En genieten we daarna van een heerlijke rijstschotel met kip en veel groentjes. En voor het toetje kunnen we rekenen op Erik. Hij maakt heerlijke kookpudding.



Woensdag 14 augustus

Na het ontbijt rijden we naar het centrum van Grenaa. Daar brengen we een bezoek aan het plaatselijk museum. Het museum is redelijk groot en je ziet er heel wat over de geschiedenis van de streek. In het museum mag je heel wat dingen vastnemen en kun je met een microscoop zelf op ontdekking. We nemen er verschillende liftjes. Er is zelfs een trap die je kan ombouwen tot lift.



Na de lunch rijden we opnieuw naar Ebeltoft. We willen graag dat grote schip ook eens aan de binnenkant bewonderen. En dat schip is zeker een bezoekje waard. Kijk maar even mee!





We eindigen onze dag met een restaurantbezoek! Iedereen kiest zijn lievelingsschotel en als toetje eten we pannenkoeken met ijs.



Donderdag 15 augustus

Deze voormiddag doen we het rustig aan. We lunchen op tijd en vertrekken daarna naar het Kattegatcentret.

We kijken er onze ogen uit. Zoveel mooie kleurrijke vissen en ook schattige zeehondjes. Overall liften en liftjes en ook steile en minder steile hellende vlakken.





's Avonds komt er nog een leuke verrassing! Paul haalt een reuzegrote pizza. En we krijgen er nog frieten, kipnuggets en cola bij.







Vrijdag 16 augustus

We staan vroeg op, en rond kwart over 7 zijn we klaar voor lange rit terug naar Nederland!

Uiteindelijk komen we op het voorzien tijdstip, 19.00u., in Arnhem aan. We keuvelen nog wat na en dan gaat ieder zijn weg.

Paul handelt nog wat administratie af met Marja en daarna vertrekken Paul en Helena naar een nabijgelegen hotelletje om eens goed uit te slapen!

Op zaterdagmorgen genieten ze van een heerlijk ontbijtbuffet en vatten daarna de verre tocht naar De Panne in België aan. Ergens in de namiddag zijn ook zij eindelijk thuis.

Denemarken, een rustig land waar ook de mensen zelf heel rustig zijn, het verkeer z'n gewone gangetje gaat, een land met veel wandelaars en fietsers. En een land waar een Nederlander die getrouwd is met een Deense voorzitter is van een vereniging die een treilmuseum uitbaat.

U ziet, elke reis brengt z'n verrassingen met zich mee.

----- *E i n d e* -----

© Stichting Tendens – Hoefbladlaan 6-12 6841 CD Arnhem